

Tweede Faramir straatfeest groot succes!

Een piekfijne organisatie onder leiding van Johan en Ed heeft er mede toe geleid dat ons tweede straatfeest een gezellige happening is geworden

Even dreigde het weer spelbreker te worden, maar de geweldige aanbieding van Rob en Susan die hun prachtige grote huis ter beschikking stelden, loste dit probleem snel weer op. Zelfs het zonnetje liet zich toch nog even zien tijdens de uitstekende barbecue die door de oudere jeugd (Roel & Roel) werd bediend. Er was even verwarring, omdat niemand een bordje met bestek bij zich had (de meeste hadden wel een glas bij zich, natuurlijk), maar als je niet verder weg woont dan het einde van de straat is dat zo gehaald! Na het eten kwamen de roddels pas echt lekker op gang. De **firma Faralux**, voor de gelegenheid in het leven geroepen door een groepje middenstraters, kwam al snel in actie en maakte korte metten met



de vrolijke, doch niet ras-echte sprieten van een vorig jaar ook al in opspraak geraakt voortuintje (weet je nog: "waar klappen de rozen voor de andere tuintjes?"). Na deze gezellige actie kwam het meer serieuze werk. De wisselbeker moest worden verdedigd. Uiteindelijk werd die gewonnen door groep vier, waarin ook René zat die, ondanks zijn **grove** fouten, toch ook mee mocht delen in de feestvreugde. Leuk gedaan Johan, alleen

volgende keer wat hoger niveau zodat de andere groepen ook een kans hebben. Hierna kwamen de muzikale Faramiren aan de beurt, er stonden drie gitaren en er werd prachtig "meegezongen". Rond middernacht werd het wat stiller in Huize van Heuven, de hele werkweek begon op ons te drukken. Het was een leuke avond, volgend jaar zeker weer! Zet vast in je agenda of op de WC kalender als vaste datum! De zaterdag in het midzomernachtweekend (rond 21 juni) houden we het Farafeest!! Volgend jaar zijn we er hopelijk allemaal, gezond en wel, weer bij. Rest mij, om namens allemaal, Johan en Ed te bedanken voor de organisatie en Rob en Susan van Heuven voor het openstellen van hun huis. Alles liep weer op rolletjes **Hartstikke bedankt!!!** José

GESLAAGD



Wij feliciteren:

Linda Gijsbers
Petra van den Brink
Thijs Nagel

Schrijf zelf eens wat!

Zie hiernaast het in gezonden stukje van José. Ik nodig een ieder in de straat uit een stukje voor onze straatniewsbrief te schrijven. Het maakt niet uit wat. Straatroddels, ik zoek naar....., ik heb.....te koop/ te ruil, een lekker kookgerecht, een straatfeestiviteit, op zoek naar een tennispartner, tuintips, carpooling, bijlessen in weet ik niet wat en ga zo maar door. Wees eens creatief en kruip achter je typemachine of wat nog makkelijker voor mij is je computer. Hoelang dat maakt niet uit. Geef het af bij Johan op nummer 14 en het staat in de volgende edi-

Te koop

een buggy
in mooie
kleuren
f 15,-

af te halen op
nummer 14

JOCHEN'S

WASSTRAAT

D e z e V a k a n t i e

o p a f s p r a a k

*Buitenkant wassen	f 10,-
*Buiten + binnenkant wassen	f 15,-
*Binnenkant wassen	f 7,50

Straatvereniging

In de volgende Faramirakel zal een ieder uitgenodigd worden om te komen op de oprichtingsvergadering van onze straatvereniging. Dit zal plaats vinden in september op een nog nader aan te geven tijd en plaats. *Wordt vervolgd.*