

FARAMIRAKEL

nieuwsbrief voor faramirbewoners



ALARM !!!

Faramir wordt gebruikt als snelweg

Na anderhalf jaar vergeefse verzoeken om in de Faramir stapvoets te rijden, hebben een aantal bewoners het initiatief genomen andere maatregelen te treffen voor dit probleem.

Hoe vaak gebeurt het niet, je hebt een lange werkdag achter de rug en bent bijna thuis. Nog even dat lastige bultje op en je bent in je vertrouwde straatje. Dus nog even op die pedaal gedrukt en oeps je rijdt bijna je huis voorbij. Wat zwaaien al die burens toch aardig naar mij.

Hoe vaak gebeurt het niet, dat je koffie aan het zetten bent en ja hoor daar komt weer een medebewoner binnen gevlogen. Maar vooral derden, zoals koeriers en leveranciers denken dat de Faramir een 50+ weg is en scheuren de stenen uit de straat. WAAROM ?!



Velen van ons ergeren zich aan dit gedrag, hoewel zij zelf niet altijd vrijuit gaan. Het wordt tijd dat er maatregelen worden getroffen. Kijk eens naar het aantal kinderen dat in onze straat woont en het lijkt wel of het er steeds meer worden.

De speeltuigen aan weerszijde van de Faramir hebben de verkeerssituatie er niet op verbeterd. De straat is recht en lang, heeft geen duidelijke stoep en staat vaak vol met auto's waar ieder moment een kind achter vandaan kan komen.

Wat zijn zoal de mogelijkheden om verbetering te brengen in deze situatie?

- * Maak van de Faramir een woonerf.
- * Breng verkeersdrempels aan ter hoogte van het voetpad.

Gevraagd wordt de bijgevoegde petitie te ondertekenen en door te geven aan de burens, zodat hij uiteindelijk op nr. 14 terugkeert. Ook commentaar, nuttige tips of assistentie is welkom.

Met vriendelijke groeten,
Johan Dijkstra
Faramir 14.

Koninginnenontbijt

Dinsdag 30 april bij mooi weer kunnen jullie om 9 uur aanschuiven bij het Koninginnenontbijt. Hiervoor nodig zijn een stoel, een bord, je eigen ontbijt en wat vrolijkheid. Eventueel je eigen tafel meenemen. Deze happening vindt plaats rond de nummers 13 & 14. Allen van harte welkom.

Straatvereniging

Een aantal bewoners is op het idee gekomen een straatvereniging op te richten.

Dit in navolging van de verschillende koopverenigingen die er tijdens de bouw ontstaan zijn.

Deze vereniging kunnen we gebruiken om feestjes en sportactiviteiten te organiseren, maar ook om een gemeenschappelijk belang te dienen, zoals bv. de verkeersoverlast en prijsafspraken bij grootonderhoud van onze huizen. Dit alles ondersteund door een straatblad zonder enig vastgestelde frequentie van uitgave (De hoeveelheid nieuws is bepalend.). Het is de bedoeling om op een nog nader te bepalen datum een vergadering te houden omtrent dit onderwerp. Wordt vervolgd.

