

Mid-zomer-nacht feest 2003

**Daar gaan we weer, voor de negende keer!!
Ons traditioneel midzomer-straatfeest.**

Wie herinnert zich nog het mooie weer van vorig jaar, het watervoetbal voor de kinderen, de eigengemaakte zonneklepjes voor de kleintjes. Mocht je je dit niet meer herinneren dan is er vast wel iets anders wat je niet vergeten bent. Bijvoorbeeld de lange eettafel voor de frietjes met knakworst en appelmoes. (Hoe komt het toch dat deze tafel ieder jaar langer wordt?).

En wat te denken van de vele schitterende karikaturen van onze straatbewoners. Met strakke pennenstreken werden kenmerkende types neergezet.....

En wie heeft er niet gedroomd van de danswedstrijd bij maanlicht. Onze twee witte charmante "straatbewoners" liggen inmiddels al lang weer in de kast bij de lakens. Maar zij die het genoeg hebben gehad vorig jaar een dansje te mogen maken met deze lenige danspartners dromen nog altijd van de meest romantische foxtrot aller tijden.

Zulke dingen kunnen alleen in onze Faramir, de straat met het meeste plezier!

Schrijf het daarom meteen in je agenda: 21 juni a.s.

Wat gaan we allemaal doen op deze dag?

Allereerst steken we natuurlijk de vlag in top. In onze vlaggende straat mag de rood-wit-blauwe driekleur vandaag niet ontbreken. Een ieder is vrij de paal van het huis te versieren met slingers ballonnen etc. Leef je uit! Het zou fijn zijn om de straat op deze dag vanaf de drempels tot ongeveer het eind van de straat autovrij te hebben zodat de kinderen fijn kunnen spelen en bovendien ziet het er een stuk gezelliger uit zonder al dat blik.

Om **16.00 uur** beginnen we met de kindermiddag (voor jong en oud). Net als vorig jaar zou het leuk zijn als er op straat de speeltoestellen kunnen worden gezet die anders achter in de tuin staan. Bij superzomers weer kunnen natuurlijk de zwembadjes opgeblazen worden. Er zullen volop spelletjes zijn en ook aan een knutselactiviteit wordt hard gewerkt.

Om **18.00 uur** zullen de kleine kindermaagjes gaan knorren en wordt het tijd voor frietjes. Tafeltjes en stoeltjes zijn nodig om de langste straattaafel te kunnen maken. De volwassenen

kunnen zich ondertussen wagen aan een eerste aperitiefje.

Rond de klok van **19.00-19.30 uur** is het de bedoeling dat het barbecuehoutschool gloeit en dat de eerste hamburgers, kipfilets en worsten gaar zijn. Aangevuld met stokbrood, salades en sauzen zal dat snel de honger doen sussen.

Tja, en wat de avond verder brengen zal.....

Rond de klok van **21.00 uur**, wanneer je net denkt lekker onderuit te kunnen gaan hangen op je eigen meegebrachte tuinstoel, is het tijd

Midzomernacht Barbecue

Nee, helaas wij kunnen niet.
 Ja, gezellig wij komen.

Naam : Huisnummer

Aantal personen :	Volwassenen	x € 10,- = €
	Kinderen onder 7 jaar	Gratis
	Kinderen 7 t/m 12 jaar	x € 5,- = €
	Kinderen vanaf 13 jaar	x € 10,- = €
	Totaal	€

Graag willen we van alle bewoners de geboortedatum weten (ook als je niet komt!)

Namen	Geboortedatum
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

*broodje + foto (met naam achterop) met gepast geld inleveren
voor 20 mei op Faramir 19*

voor de enige echte wisselbekerwedstrijd!! Actie dus, de lachspieren moeten worden getraind. Je zult je verbazen over je eigen creativiteit....

Om echter tot een geslaagde avond te kunnen komen hebben we nu al je medewerking nodig. Het is namelijk de bedoeling om van elk huisnummer 1 kleuterfoto in te leveren van een volwassen bewoner. Ja, ja, je leest het goed: een foto van toen je echt kind was (dus niet van toen je je kind voelde, want dat kan op een heel ander moment zijn geweest). Deze foto krijg je weer terug natuurlijk.

Er zal nog genoeg na te praten zijn wanneer om **24.00 uur** de muziek zachter gaat. Klets rustig door tot de volgende ochtend, een BOB hebben we deze avond niet nodig, je bent zo thuis.

~~belangrijke leeftijd-~~

Nog even wat praktische zaken op een rij:

- tafels, stoelen, parasols, borden, glazen, bestek en drinken neemt ieder voor zichzelf mee
- auto's zoveel mogelijk uit de straat deze dag
- ofschoon vorig jaar de commercieel ingestelde kinderen onder ons met veel plezier hun spulletjes hebben verkocht is van diverse kanten opgemerkt dat het straatfeest hiervoor niet bedoeld is. Het schept een onnodig "oneerlijkheidssfeer" onder de kleine kinderen. Daarom: maak er geen freemarkt van.
- tot slot nog een vraag: wie kan er aan heliumgas komen zodat we een ballonnenwedstrijd voor de kinderen kunnen organiseren. Kopen is nl. een te dure aangelegenheid.

Guinness Book of Records

Het zal niet lang meer duren of de Faramir zal een vermelding krijgen in het Guinness Book of Records. Onze straat met een lengte van zo'n 150 meter en met 35 huizen is werelds dichtstbevolkte straat aan het worden. Afgezien van de ± 65 volwassenen verwachten we in augustus het 46^e kind in de straat. Henri en Monic, je weet wel dat stel van nr. 8 dat stiekem is getrouwd zal de Faramir verrijken met een faramirakelse baby. Henri en Monic, nog gefeliciteerd met jullie huwelijk en zwangerschap.

Nieuw in de Faramir ?!

Helemaal nieuw zijn wij niet in de Faramir. Een deel van ons gezin is voor velen al een (oude) bekende. Maar laten wij ons toch even voorstellen. 'Wij' dat zijn Michiel (41), Margot (38, nog wel), Koen (9), Lia (7), Nora (5), Rens (3) en Tijs (1) Klaren. Deze zomer komen wij op Faramir 13 te wonen. Op 30 juni krijgen wij de sleutels, dan gaan we nog een tijdje klussen en ergens in de zomervakantie gaan we verhuizen, zodat we voor het nieuwe schooljaar klaar zijn. Michiel moet dan iets verder reizen naar zijn werk, maar de kinderen kunnen lekker lopend naar school. Wat zal dat een boel stressen schelen 's ochtends: we hoeven niet meer allemaal op elkaar te wachten (en met 5 kinderen komt het nogal eens voor dat er één de boterhammen nog niet op heeft, de schoenen niet kan vinden of gewoon geen zin heeft) en ook hoeven de kinderen niet meer te bekvechten over wie er naast mama mag fietsen. Vriendjes en vriendinnetjes hoeven niet meer hun fiets te halen om mee te kunnen. Verder krijgen we in huis meer leefruimte, iets wat ook niet onbelangrijk is. Kortom: we hebben er veel zin in en verheugen ons al op de periode na de zomer (want zo leuk zal het verhuizen zelf ook weer niet zijn). Tot ziens allemaal!

Even voorstellen: Etienne, Desiree, Onyda en Sivanne. Wij zijn de nieuwe bewoners op Faramir 20. Onze aankomst op de Faramir, eind december, zal weinigen ontgaan zijn: twee dagen waren er nodig om alle dozen uit de drie volle verhuishagens naar binnen te dragen.

Wij hadden het zelf ook niet kunnen voorspellen toen we in augustus 1988 onze ouders in Nijmegen en Weurt verlieten om in Almere te gaan samenwonen. Na vier jaar Almere volgden 3 jaren in de Achte Barrier in Eindhoven. Toen kreeg Etienne de kans om in Taiwan te gaan werken. Onder het motto dat je zo'n aanbod waarschijnlijk maar eenmaal in je leven krijgt, hebben we toen ons boeltje gepakt en zijn vertrokken. Ons afscheidsfeest was tevens onze bruiloft en zo gebeurde het dat we onze wittebroodsweken in een prachtig chinees hotel in hartje Taipei doorbrachten. Doordat we Chinees leerden spreken werd reizen, een van onze hobbies, een waar genoegen. Op onze 150 cc motoren, een andere hobby, hebben we zo'n beetje alle natuurlijke en culturele bezienswaardigheden van Taiwan bezocht. Maar ook andere landen lagen ineens aantrekkelijk dichtbij. Australië en Nieuw Zeeland waren 'slechts' 10 uur vliegen verwijderd, bijna net zover als Beijing, want daarvoor moest een omweg via HongKong gemaakt worden.

Na drie jaar was het wel weer welletjes en omdat we er nog niets voor voelden om weer naar Nederland terug te keren besloten we ons geluk te gaan beproeven boven op de luchtbel van de 'new economy' in Silicon Valley.

Desiree was inmiddels zwanger en op 13 April 1999 werd Onyda geboren. Sivanne volgde anderhalf jaar later op 27 oktober 2000. Omdat ze er geboren zijn mogen beide dames zich Amerikaans staatsburger noemen. Zoals je wel kunt nagaan stond onze tijd in Amerika dus in het teken van babies. Toch heeft het ons er niet van weerhouden om veel van Amerika te zien. Yosemite, Las Vegas, Grand Canyon, Hawaii, Disney Land, San Diego Zoo, Yellowstone, ... kortom te veel om op te noemen.

Het barsten van de internet bubble werd uiteindelijk ook ons bestaan in Sunnyvale noodlottig. Op 1 juli 2002 stonden we daardoor weer op Nederlandse bodem. 3 weken later kochten we Faramir 20 maar we moesten nog tot december geduld opbrengen voordat we uiteindelijk onze intrek konden nemen.