

Voor de 11de keer Straatfeest

Op zaterdag 25 juni zullen we voor de 11de keer ons straatfeest/barbeque gaan houden

Zodra de oogjes opengaan mogen de vlaggen uit.

Als we eenmaal helemaal wakker worden mag de rest van de straat ook versierd worden.

De lokatie van het feest dit jaar is ter hoogte van de nummers vijf-zeven en zes-acht voor de kleintjes en voor de grote mensen op nummer negen-elf en tien-twaalf.

Rond de klok van vieren beginnen we met de grote pret voor onze kleine medemens. Allerlei gezellige activiteiten.

Omdat de kleine mens ook grote honger krijgt na zo veel speelgeweld wordt het diner rond zes uur geserveerd. Maar voordat de frietjes en worstjes naar binnen kunnen, maken we eerste de winnaar van de ballonnenwedstrijd bekend. Wedden dat de frietjes daarna nog lekkerder smaken!!! Natuurlijk zij de grote medemens ook van harte welkom om al ons gespuis te zien eten.

En als we dan rond de klok van zeven

allemaal compleet zijn, ontsteken we het vuur om van de lekkernijen te genieten, die onze vaste slager weer picobello heeft verzorgd.

Rond de klok van half negen beginnen we aan een actief avondprogramma.

Wat dat gaat worden is nog een verrassing.

Enne natuurlijk moet ook volgend jaar een feestje gebouwd worden dus rond 11 uur mag de organisator voor volgend jaar zich aanmelden!!

Ik neem aan dat de huisregels zo ongeveer bij iedereen wel bekend zijn anders is het misschien mogelijk om dat uit een ander faramirartikel te halen.

Mochten er nog vragen zijn of andere dingen die je wilt weten laat dat dan nog even horen.

Groetjes Monique.

Hallo Faramirders!

Leuk om ons via dit blaadje nog even aan iedereen te kunnen voorstellen. Veel van jullie kwamen we al op straat tegen, maar voor wie ons nog niet kennen: Wij zijn Eric, Femke, Esther (3) en Daphne (1) Zeedijk en wonen sinds januari op nummer 15.

De kinderen zijn allebei geboren in Vleuten (bij Utrecht) en na 6 maanden Newcastle, Engeland, bevalt het ons nu prima in het brabantse. Hoewel Eric geboren is in Breughel, heeft Esther zich het snelst aangepast. Potje Knor is keigaaf en opa en oma zo dichtbij in Mierlo-Hout helemaal keileuk.

Wat ons betreft is dit huis voor de lange termijn en dan is het leuk te merken dat je in zo'n sociale straat terecht bent gekomen. We hebben al regelmatig meer dan de dubbele hoeveelheid kinderen over de vloer dan dat we gewend waren en ondanks het feit dat de onze wat jonger zijn dan de meeste anderen speelt het allemaal heel gezellig samen. Als het aan ons ligt, maken we de 40 brommertjes in de staat dus ook nog wel mee.

Tot slot nog even vertellen, dat we het niet bij twee kinderen gaan houden: half december komt nummer drie! Dan zitten we tenminste weer wat dichterbij in de buurt van het straatgemiddelde.

Tot zaterdag!

Groetjes,
Eric, Femke, Esther & Daphne

Hallo allemaal,

Wij, de familie van Son wonen sinds november op nummer 25.
ons gezin bestaat uit 5 personen

Mama Carien Papa Sander
Harm 4 jaar Thijs 3 jaar Nienke 10 maanden

We hebben het zeer naar onze zin in de Faramir met zoveel kinderen geeft dat veel gezelligheid. Tot ziens op 25 juni